

# als ik baas was ...

## “ Tweede kans

Frederik Van Baelen, YAR-vrijwilliger

**a**ls ik baas was, zouden scholen sneller geneigd zijn om moeilijke jongeren een tweede kans te geven. Let op, ik snap het dilemma: het is vaak geen goede reclame om iemand met pakweg drugsproblemen op school te aanvaarden. Maar ik merk dat bijvoorbeeld justitie vaak wél kan zeggen: je hebt wat op je kerfstok, maar we zien dat je je wilt herpakken, dus krijg je een tweede kans.

Het is een probleem waar ik recent mee geconfronteerd ben door mijn vrijwilligerswerk bij YAR Vlaanderen. Daar proberen we jongeren die op het verkeerde pad zijn geraakt, weer in de goede richting te krijgen. Coachen bij YAR is veeleisender dan ik dacht, maar het geeft ook veel voldoening. Ik merk dat we vooruitgang maken. Behalve dus in de zoektocht naar een school. Intellectueel kan 'mijn' gast de school perfect aan, maar het wantrouwen is blijkbaar groot. En dat is een gemiste kans: voor ons, maar ook voor de maatschappij.

