

## Project Youth at Risk (Yar)

### Jongeren eigen verantwoordelijkheid leren opnemen!

YAR Vlaanderen organiseerde dit jaar voor het eerst het project Youth At Risk. Dit is een initiatief dat jongeren uit problematische opvoedingssituaties wil aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Een belangrijk element is dat ze werken met vrijwilligers naast professionele hulpverleners. De vrijwilliger kan deelnemen aan één of meerdere trajecten en krijgt hiervoor een voorafgaande aangepaste korte training, begeleid door professionelen. Het project is gepromoot door het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren.

Uit een gesprek met Sandra Thijs, Ingrid Borremans, Luc Coelmont en Benny Ramaekers, deelnemers van het project in 2007 komen we tot enkele duidelijke besluiten.

#### Deelname aan dit project beïnvloed de visie ten opzichte van maatschappelijk kwetsbare jongeren

Je krijgt een andere visie op deze jongeren. Te vaak zie je alleen de feiten en niet de achtergrond. De jongeren die je ontmoet, hebben dikwijls meer ervaring met de politie en jeugdrechtters dan goed voor hen is. Ze hebben hun geloof in de volwassenen verloren. Je gaat meer nadenken over wat er achter zit waardoor je benadering verandert. Je kan veel van elkaar leren en daardoor krijg je meer begrip voor elkaar. Er groeit een wederzijds respect.

#### De gedane investering is de moeite in verhouding tot het persoonlijk resultaat

De residentiële week is tien dagen, wat niet evident is. Het is echter een heel intense ervaring voor zowel de vrijwilliger als de jongere. Vanaf het eerste moment sta je er als groep en ga je voor hetzelfde doel. Bovendien is iedereen gelijk. Tijdens het opvolgingstraject heb je de verplichting om een keer per week je jongere te zien en daarnaast nog een keer te contacteren. Dit vraagt soms toch wel een heel geregeld om dit in je agenda in te passen. Het resultaat maakt dit echter de moeite waard. Plotseling gaat er een volwassene in hun geloven en stimuleren geven. Je leert beide dat je keuzes hebt in het leven.

#### Vrijwilligers willen in de toekomst op de hoogte blijven van het resultaat op lange termijn

Door het wekelijks contact is er gedurende negen maanden zodanig een band opgebouwd dat het vanzelfsprekend is dat je ook in de toekomst contact houdt. In sommige gevallen kan je zelfs spreken van een hechte vriendschapsband. En dit zowel tussen de jongere en de vrijwilliger als tussen de vrijwilligers onderling.



De vrijwilligers Sandra Thijs, Benny Ramaekers en Ingrid Borremans. Luc Coelmont kon niet aanwezig zijn tijdens de fotoshoot.

Bovendien tekenen de jongeren bij aanvang een contract waarin ze toestemmen dat achteraf een anoniem onderzoek volgt naar de resultaten op lange termijn. Op die manier kunnen we zien of deze mensen al of niet terug in de criminaliteit zijn terechtgekomen.

Het is zeker de moeite waard om aan het project deel te nemen. Het programma vraagt echter zowel fysiek als mentaal heel wat van je. De vrijwilliger moet zich ook organiseren om het in zijn eigen leefsituatie in te passen. Sandra, Ingrid, Luc en Benny zijn er echter van overtuigd dat hun deelname een heel grote meerwaarde betekent voor de rest van hun leven. Als je de juiste motivatie hebt, kom je in aanmerking om deel te nemen. Je krijgt bovendien de nodige begeleiding. De begeleiders van YAR stellen verslagen op die zij later voorleggen aan jeugdrechtters. Als blijkt dat de jongeren achteraf bijna niet meer herkenbaar zijn voor de rechtters, weet je dat je goed bezig bent.

Naast de vrijwilligers die aan het project deelnamen, blik ook YAR Vlaanderen tevreden terug. In 2008 staat er dan ook een vervolg op de agenda:

- opleidingsweekend: 28, 29 en 30 maart
- residentiële trainingsweek: 12 mei tot en met 17 mei

Voel jij je geroepen om deel te nemen en een jongere te begeleiden in één of meerdere trajecten van het programma, aarzel dan niet om je te informeren:

**YAR Vlaanderen**  
Samberstraat 44  
2060 Antwerpen  
gsm 0498 44 72 35 (Kris Claes) en 0499 72 47 86 (Erwin Ramaekers)  
www.yarvlaanderen.be

## Witte Lintjescampagne

### Solidair tegen geweld in het gezin

Van 25 november tot en met 6 december 2007 loopt de Witte Lintjescampagne, een jaarlijkse sensibilisatiecampagne tegen geweld op vrouwen. Tijdens deze week dragen vrouwen en mannen over de hele wereld een wit lintje. Op die manier zetten zij hun schouders onder deze problematiek.



#### Het dragen van een wit lintje is een teken van je persoonlijke gelofte

- om nooit geweld te plegen
- om geweld nooit oogluikend toe te laten
- om geen excuses te zoeken voor geweldplegers
- om nooit te denken dat slachtoffers "erom vragen"
- om geweld niet te verzwijgen
- om anderen te overtuigen om geweld te doen stoppen

De Limburgse Witte Lintjescampagne gaat verder dan dit en wil vooral een teken zijn van solidariteit tegen alle vormen van geweld in het gezin. We kunnen intrafamiliaal geweld immers enkel stoppen als we met zijn allen onze verantwoordelijkheid opnemen en ervoor zorgen dat iedereen binnen de gezinscontext vrij van angst en geweld kan leven.

Om het brede publiek te bereiken wordt er voor de editie 2007 in het bijzonder beroep gedaan op de medewerking van de Limburgse gemeentebesturen en OCMW's.

De jaarlijkse Multiculturele Vrouwendag op dinsdag 4 december staat in het teken van deze campagne. Speciaal voor deze gelegenheid wordt in Cultuurcentrum Casino de film 'Te doy mis ojos' vertoond op woensdag 5 december. In de evenementenkalender in deze In & Om vind je meer informatie hierover.

## Multiculturele vrouwendag

### 'Samen sterk: taboes doorbreken'

#### Cultuurcentrum Casino - dinsdag 4 december

Al meer dan 10 jaar wordt jaarlijks in onze gemeente een multiculturele vrouwendag georganiseerd. Zoals de naam het al laat vermoeden, is dit een dag waarop vrouwen van alle nationaliteiten, leeftijden, beroepen,... elkaar kunnen ontmoeten. De sfeer is uiteraard gezellig en open.

#### Programma

**9 uur:** samenkomst met ontbijt

**Vanaf 10 uur:** Je kan kiezen uit drie kortfilms, telkens kaderend in een specifiek thema.

Aansluitend volgt een bespreking.

- **'Strijdlustige weduwen'** - *Vrouwen in migratie, vroeger en nu*

Deze film portretteert drie Italiaanse weduwen die getuigen over hun beslissing om naar België te migreren. Sterke vrouwen die van de nood een deugd maken en met humor proberen te overleven.

- **'Mijn zus Zahra'** - *Holebi's*

Een documentaire over holebi's op een persoonlijke manier benaderd. De zus van de filmregisseur is immers lesbisch. Dit zorgt voor heel wat beroering in haar gezin.

- **'Als ik haar was'** - *Geweld in huiselijke kring*

Een vrouw, pas getrouwd, vertrekt vanuit het thuisland om bij haar man in Nederland te gaan wonen. Vervolgens zien we hoe huiselijk geweld ontstaat.

**12 uur:** 's Middags eten we met zijn allen ons meegebracht lunchpakket op en genieten we van een bord heerlijke, zelfgemaakte soep...

**Vanaf 13 uur:** Een ontspannende, educatieve activiteit.

**14.30 uur:** afsluiting met leuke verrassing

**15 uur:** einde

**Kostprijs:** 5 euro (ontbijt en soep inbegrepen)

Deelnemers aan de oorkaarth therapie betalen een bijdrage voor de materialen aan de lesgeefster.

**Plaats:** Cultuurcentrum Casino, Varenstraat 22a, Meulenbergh

Een initiatief van het gemeentelijk Platform Vrouwenorganisaties. Met steun van het gemeentebestuur en de Provincie Limburg.

### Inschrijven vóór 27 november bij:

Dienst Welzijn - Ana-Mari Viso-Garcia

Ringlaan 20/1

tel. 011 60 06 48

